

Vraag het aan Morya



Geef je intuïtie de voorrang

“Kijk naar de ander als iemand die in zichzelf een innerlijkheid heeft en die innerlijkheid naar voren zou kunnen of durven brengen. Wanneer dat niet het geval is, wanneer die ander dat niet doet, moet je toch wel even de bedenking maken en de tijd nemen om die ander werkelijk te leren kennen. Want iemand kan gesloten zijn en kan zich anders laten zien dan hij in werkelijkheid is. Vandaar dat het nooit goed is om onmiddellijk te oordelen. Het is wel goed om intuïtief op je eigen gevoel af te gaan en te weten: ‘wat leeft er in mij wanneer ik bij die of bij die ben?’ Want de ander draagt altijd zijn eigen energie rond zich en hij brengt altijd zichzelf mee. Dus er zijn altijd elementen in de mens aanwezig die niet verraden en toch tonen wie ze zijn en wat ze zijn.

Als je eerlijk bent met jezelf en open, kan het zijn dat je de diepte van je medemens ziet en dat je weet wat er te verwachten valt met iemand. Zo word je niet bedrogen, daar moet je naar durven kijken, dat is belangrijk. Heel veel fouten worden gemaakt doordat mensen denken: ‘het is zo’ terwijl ze in feite in de diepte van zichzelf weten: ‘het is anders.’ Daar moet je niet over discussiëren, daar moet je niet je gedachten, maar je intuïtie, je innerlijk de voorrang verlenen. Dat innerlijke weten moet je proberen te zien en de voorrang geven.

Als je dit in het dagelijkse leven probeert, zal het steeds verder gaan en zal je steeds met meer intuïtie te werk gaan en steeds fijner reageren op je omgeving en op de dingen die er gebeuren en dan maak je steeds minder fouten. Op die manier los je ook veel problemen op.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 7: ‘Kiezen voor het goede is kiezen voor de ziel’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 426

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


